

Vertelling 8–12 jaar

En zijn naam is... Jezus

Als ouders een kindje krijgen, denken ze vaak samen na over een naam. Ze maken allebei een lijstje en zeggen wat ze van de namen vinden die de ander heeft bedacht. Dit kunnen namen zijn die ze gewoon mooi vinden of die een speciale betekenis hebben. Ook willen ouders nog weleens iemand vernoemen. Of hun eigen naam door laten gaan. Er zijn vast vaders die Guus heten en hun dochter Guusje hebben genoemd. Soms zijn ouders het gelijk eens over de naam en soms duurt het even. Dan staan er bijvoorbeeld nog twee of drie namen op het gezamenlijke lijstje en denken ze nog even goed na voordat ze een keuze maken. En soms, heel soms, wachten ze tot het kind geboren is. Dan kijken ze nog eens goed naar hun kindje en bedenken ze of het meer een Bob of een Bas is.

Bij Jozef en Maria ging het heel anders. Toen Maria hoorde dat ze een kindje zou krijgen, vertelde de engel haar ook hoe dit kindje moest gaan heten. 'Je zal hem Jezus noemen, want dit kind zal de redder van de wereld zijn.' Jozef en Maria hoefden dus geen lijstjes te maken of te discussiëren of een naam wel past. En dat was misschien ook wel niet zo erg, ze hadden wel andere dingen aan hun hoofd. Ze waren niet getrouwd en kregen een kind van God, een Zoon van de Allerhoogste. Leg dat maar eens uit aan de mensen om je heen!

Toen Jezus geboren werd, kreeg hij niet gelijk zijn naam. Zo ging dat in die tijd. Na acht dagen was het gewoon om het kindje te laten besnijden. En op die dag kreeg iedereen de naam van het kind te horen. Zo ging het ook bij Jezus. Zullen de mensen verrast zijn geweest toen ze deze naam hoorden? Hadden ze dit verwacht? Waarschijnlijk hadden ze verwacht dat het kind Jozef zou heten, net als zijn vader. Of een naam had gekregen die in de familie voorkomt. En misschien waren ze ook niet zo verrast en hadden ze allang begrepen dat dit kind bijzonder zou zijn.

Het kind kreeg de naam Jezus, dat redder betekent. Dat belooft wat!

Jolanda van der Marel



Weetje

Bij de joden en moslims was (en soms is) het gebruikelijk de jongens als baby te laten besnijden. Een deel van de voorhuid van de penis wordt dan weggehaald als teken van het verbond tussen het kind en zijn Schepper.

8-10 jaar



Gesprek: Weet je waarom je ouders jouw naam hebben uitgekozen, ken je het verhaal erachter? Wissel samen uit. En stel dat je zelf een kind zou krijgen, welke naam vind je dan mooi en passend?



Spel: Laat de kinderen op zoek gaan naar meer passende eigenschappen van Jezus. Kunnen ze namen vinden die daarbij passen? Misschien vinden ze bijvoorbeeld de naam Welmoed ook wel passen omdat Jezus veel moed heeft laten zien. Laat de kinderen in tweetallen werken en om de beurt Jezus' tweede naam aan de rest presenteren.



Creatief: Maak een kaart met op de voorkant 'Jezus is zijn naam'. Op de achterkant schrijven de kinderen woorden die zij bij Jezus vinden passen.

11-12 jaar



Gesprek: Jezus' naam betekent redder. Hoe vind jij die naam bij hem passen? Maak een naambordje, armbandje, sleutelhanger, of iets anders met de naam Jezus erop.



Spel: Je hebt niet alleen een naam, je bent ook een naam. Filosofer samen over hoe je jouw naam kunt zijn.